



xaý đồng và bắt về thành phố bắt về tới quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

### 1. Bớt chán ra đi tìm mảnh đất Sài Gòn trên con nông cõu nõi

Bác Hoà của chúng ta là người Nghe An; nhà này căn cõ, dân nghề nông rất cần cù lao động, có tinh thần yêu nước nồng nàn và rất biết lao động tích cực mà rất kiên cường; này là vùng đất "núi linh nhân kiệt"; là quê hương của nhiều vô anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá.

Bác Hoà là con của cũ Phố Bắc Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thù Loan là gia đình của một nhà nho yêu nước, thông dân nên từ thuở nhỏ Bác này nước gạo đục thấm nhuần lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần dân tộc. Rồi sau này khi lớn lên vào Huế học Trường Quốc Học, Bác Hoà lại tiếp thu với những truyền thống dân tộc, dân chủ dân quyền khai mở mỗi lúc bấy giờ tiếp xúc với nhiều nhà cách mạng ái quốc như Phan Bội Châu,... Những truyền thống yêu nước này lại là một phần của Bác Hoà nên thấy con nông cõu nước không thể theo lối cũ cách cũ mà phải tìm ra con đường mới, phương pháp cách mạng mới. Chính vì thế Người từ Huế vào Quy Nhơn, rồi Phan Rang, đồng chí ở Phan Thiết dạy học một thời gian rồi vào Sài Gòn.

Tháng 2 năm 1911 Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn, quyết chí xuất dương tìm nông cõu nước. Nói với nhiều người, Sài Gòn - mảnh đất nước mệnh danh là "Hòn ngọc viễn đông", miền đất hứa nên sinh sống. Tuy nhiên, Nguyễn Tất Thành lại chọn nơi này nên ra đi tìm nông cõu nước. Lý do này là người nung nấu một quyết tâm cháy bỏng: "Tôi do cho nông bần tôi, nên lập cho tôi quốc tôi, này là tất cả những việc tôi muốn, này là tất cả những việc tôi hiểu". Do vậy, Người muốn tìm nông cõu sang phương Tây, nên nước Pháp, nên nơi sản sinh ra những quan niệm mới "Tôi do - Bình đẳng - Bác ái" nên tìm hiểu xem làm sao người Pháp có nước Tôi do - Bình đẳng - Bác ái... Nguyễn Tất Thành nên chọn đi nên phương Tây với mong muốn thiết thực: "Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét hơi làm thế nào, tôi sẽ trở về giúp nông bần ta".

Với quyết tâm và chí cháy bỏng, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ thành phố Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành nên ra đi tìm nông cõu nước, cõu dân. Một một son chơi lối về người anh hùng dân tộc, là sẽ chế nên xuyên suốt cho hành trình cõu nước, cõu dân của Người và làm nên vinh dự, tột hạo của thành phố mang tên Bác. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn là tại sao Người lại chọn nơi này nên ra đi. Theo chúng tôi, các lý do có thể như sau:

*Lý do thứ nhất*, Sài Gòn có nền kinh tế khai phá triển nở với các nước lúc bấy giờ một vùng sản xuất về hàng mại hàng hoá và công nghiệp nước. Sài Gòn là thủ phủ chính trị của Liên Bang Đông Dương thuộc Pháp - Nên nên chính trị của nước Nam kỳ này là nhiều kiến thức hiện, kinh tế - chính trị - xã hội thuận lợi nên Người dễ tiếp xúc, có nhiều kiến thức xem xét tìm nông cõu nước ngoài.

*Lý do thứ hai*, Sài Gòn là nơi có nhiều thông tin, báo chí và các nước thông xuyên cấp báo và giao thông nên thuận lợi trong việc xuất dương. Đây là công việc giao lưu quốc tế duy nhất ở Đông Dương mà người Việt Nam có thể đi ra nước ngoài một cách dễ dàng. Mặt khác, nơi này cũng có nhiều công nhân, thợ thủ công nên làm việc trên tàu nên Pháp ít kiểm tra hoặc không nên nhiều những người trẻ tuổi làm công nhân nhờ anh Văn Ba khi xuống tàu.

*Lý do thứ ba*, theo quy luật tự nhiên, xã hội của người Việt, nên là sẽ đi về Bắc vào Nam, Bác Hoà cũng vậy, Người cũng xuôi dòng lịch sử tự nhiên, văn hoá vào Nam trong bối cảnh này.

Từ bớt chán nên ra đi tìm Sài Gòn, Hồ Chí Minh nên tiếp nhận nước những tổ chức cách mạng ở khắp năm châu bốn biển như:

- Học thuyết tam quyền phân lập của Montesquieu, tức là quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp nên lập với nhau trong hệ thống quyền lực chính trị. Đây là tổ chức nước Bác tham nhận và thể hiện trong cách thức tổ chức bộ máy nhà nước trong bản Hiến pháp năm 1946.

- Nhận thức về tôi do - bình đẳng - bác ái ở châu Âu và châu Mỹ "Ánh sáng trên này than Tôi do tôi riêng khắp trời xanh, con đường chân trời than Tôi do thì người da nên nước bình

*hàng với người da trắng? Bao giờ coi tôi bình hàng giữa các dân tộc? và bao giờ người phụ nữ nước bình hàng với nam giới?”.* Tôi tưởng tôi do, quyết mưu cầu hạnh phúc của con người trong Bản Tuyên ngôn năm lập Mỹ Nhân thời này nên giúp Người đi đến với tôi tưởng như tranh giành tôi do, dân chủ và mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Nhưng biết, này là kim chỉ nam nên Người tiếp cận với Chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết dân nông, nòng cốt cho Người lãnh đạo cách mạng nước ta thành công.

Nhờ vậy, coi thể cảm nhận một niềm vui, sự lựa chọn Sài Gòn làm nơi ra đi tìm kiếm cứu nước và sự kiện Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt tên thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn lao mà người dân thành phố luôn tự hào vì này là nơi duy nhất in dấu chân ra đi tìm kiếm cứu nước của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một danh nhân văn hóa thế giới và Anh hùng giải phóng dân tộc. Chẳng những chọn Sài Gòn làm nơi ra đi, mà còn chọn vùng thời niên thiếu, nên tìm cho nước con nông giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ ngoài bang một cách hay nhất, tốn ít công máu nhân dân nhất. Nếu không có niềm vinh dự, tự hào mà con là kết tinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thời đại, tâm hồn sáng chiếu rồi cho các dân tộc bị áp bức, bị nô lệ quyết đấu tranh giành độc lập cho dân tộc mình.

## 2. Những giai đoạn lại và tình cảm của người dân thành phố mang tên Bác

Từ bước chân ra đi này tiến trên đất Sài Gòn và thành quả cách mạng Việt Nam do chính Người lãnh đạo, Bác đã để lại những giai đoạn tinh thần, tính nhân bản sâu sắc của người chiến sỹ cách mạng công sản kiến công mà người dân thành phố luôn tự hào và mãi học tập noi gương, cúi đầu

- *Thời nhất*, tình thân yêu nước nồng nàn, vì độc lập tự do của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ngay từ khi chuẩn bị ra đi tìm kiếm cứu nước, Người xác định rõ con đường cứu nước, cứu dân là gian khổ hy sinh. Một mình chống lại tiến bộ trước ngày 2 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành ban với một người

bản thân về chuyên đi ra nước ngoài. Anh nói: *“Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét hồi lâu nhờ thân bạn, tôi sẽ trở về giúp nước bạn chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có nhiều mất hiểm, vì nhớ khi nào ốm... Anh muốn đi với tôi không?”* Khi người bạn hỏi: *“Lấy đâu ra tiền mua vé”*, anh Thanh vẫn nói với giọng hai bàn tay: *“Này, tiền này... chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì nếu sống và nên đi”*. Ý chí và nghị lực này là tiền đề của người thanh niên Nguyễn Tất Thành nên giúp Người vượt qua phong ba bão táp của cuộc hành trình tìm kiếm cứu nước. Đây cũng là bài học về lòng dũng cảm, tinh thần ý chí quyết tâm nhiều thế hệ toàn dân tộc noi chung và người dân thành phố noi riêng luôn tự hào và làm theo tấm gương của Bác. Chính lòng yêu nước nồng nàn nên cô mình mới nhất thực này người thầy giáo trẻ không ý chí lớn, giàu nghị lực bước chân ra đi tìm kiếm cứu nước bắt đầu gian lao trong thời gian rộng rãi suốt 30 năm.

- *Thời hai*, con đường cứu nước của Người bắt đầu từ bước chân này tiến trên đất Sài Gòn suốt 30 năm bôn ba hải ngoại thể hiện tính nhân văn cao cả lòng yêu thương con người, lòng lao động của Bác. Những câu chuyện cảm động của Người này làm chúng ta, những người con thành phố mang tên Bác phải suy nghĩ, thận trọng: khi Bác ra đi, trên con tàu *Nô-ô-ê Latul-sô Tô-rê-vin* tìm kiếm cứu nước, Người chỉ anh bạn phụ bếp Nguyễn Văn Ba. *Như vậy này anh cũng thấy cảnh khổ cực của người lao động đời sống bị áp bức bóc lột dã man, vô nhân đạo của bôn ba thông trò. Một trong những cảnh này anh này trong thấy ở Naca (Dacar): “Nên Naca, bị nỗi sống rất đời Tàu không thể vào bờ Cũng không thể thả cano xuống vì sóng rất to. Nếu liên lạc với tàu, bôn Pháp trên bờ bắt những người da đen phải bỏ ra chiếc tàu. Một, hai, ba, bốn người da đen nhẩy xuống nước. Người này nên người kia, hơi bị sóng bị cuốn đi”*. Cảnh tượng này làm cho Nguyễn Tất Thành rất đau xót. Anh liền tưởng một cách tối thiểu nên số phận của người dân Việt Nam, nên bao khổ đau của anh. Hồi cũng này nhân của sự hung ác, vô nhân đạo của bôn ba thời đại. Những sự việc này diễn ra

khắp nơi trên nông anh nỉ qua, ta nên ôn anh mọi nông cảnh sâu sắc với số phận chung của nhân dân các nước nữa<sup>(1)</sup>. Nói với Ngồi trên thế giới coi nhiều màu da, không xét cho nên cùng chạ coi hai loại ngời - kẻ thông trò và ngời bù thông trò; vì vậy giữa các công nông dân tộc cùng chạ tồn tại mọi loại tình thông – Nổi lên tình hữu ái giữa những ngời cùng khổ. Nay là bài học về tính nhân văn cao cả của một danh nhân văn hoá thế giới mà những câu chuyện của ngời con lay nông mà trải tìm ngời dân thanh phố mang tên Bait.

- *Thời ba*, kết hợp lòng yêu nước nồng nàn và lòng thông yêu con ngời cần lao cao cả. Năm 1911 Nguyễn Tài Thanh tới chuồng hóa yêu nước nên chuồng hóa xã hội, nên tìm con nông ruộng đất cho cách mạng Việt Nam, sau này đã dõc con cháu kết hợp với bài học giống cao ngời cõi Nớc lập dân tộc và chuồng hóa xã hội. Kết quả khi nhen nóm ý chí ra tìm nông cứu nước, Nguyễn Tài Thanh đã vạch ra cho mình một nền hướng riêng, khác với các bậc tiền bối. Sau khi thấy các phong trào nhỏ Duy Tân, Nông Du mà dư thừa phát xuất từ lòng yêu nước và mong muốn giải phóng dân tộc không nên thất bại do nền hướng cách mạng chạ ruộng đất, Ngời đã nảy sinh ý nghĩ phải hiểu nước kẻ thù nhờ thế nào thì mới coi thể nhân thống nời. Tôi nời Ngời quyết định sang Pháp và các nước để xem hỏi nhờ thế nào để lựa chọn cách thức phù hợp cho cách mạng nước ta. Chọn ruộng con nông, nỉ ruộng công của công cuộc cách mạng, Ngời đã thanh công trong việc lãnh đạo cách

mạng nước ta. Chính vì vậy, tác giả tập "Ho Chi Minh a life, Hyperion" – William J. Duiker, giáo sư sử học Mỹ cho rằng con nông cứu nước Hồ Chí Minh là một sự tìm lại cho Việt Nam một "quốc thể", "*Một lần nữa lập dân tộc và hai lần công bằng xã hội và kinh tế*"<sup>(2)</sup>.

*Thời tở*, suốt chặng đường ra tìm cứu nước của Ngời luôn mang theo hồn thiêng của dân tộc, ăn chạ tiệm tang truyền thống bất khuất chống ngoại xâm, ý chí kiên công nầu tranh giải phóng dân tộc, toàn lên những niềm thần kỳ nhiều mà việc mà thăm Pháp Pointe à Pitre (Paul Arnoux) đã phải thổi lên đời cảm: "*Con ngời thanh niên mảnh khảnh và nầy sức sống nầy coi thể lập ngời sẽ nầy chớ thấp cả chung lên nên thông trò của chúng ta ôi Nông Đồng*"<sup>(3)</sup>.

100 năm trôi qua, nhân dân thanh phố vẫn luôn tới hàng loạt nơi Bait để tìm nông cứu nước. Chính mảnh đất này, nơi tiền nời ngời con ầu tu của đất nước ra tìm và mong mọi Ngời trở về với dân tộc. Niềm ước ao nước nời Bait trở về trên mảnh đất này tuy không trở thành hiện thực nhưng tình cảm của ngời dân thanh phố dành cho Bait vẫn luôn đang tràn mạnh mẽ, vẫn chảy bỏng trong lòng mọi ngời. Cho nên hôm nay, nhân dân thanh phố vẫn hướng về Bait với tình cảm thiết tha nhất, nồng ấm nhất. Thanh phố luôn tới hàng loạt người để ra tìm thanh phố duy nhất mang tên Bait. Xin nước viết bài này nhờ lời tri ân của mọi ngời con thanh phố đang lên Bait Hoà Bình yêu.



<sup>(1)</sup> [http://thehehochiminh.wordpress.com/2009/12/11/hcmtieusu\\_chuong2\\_1911\\_1920/](http://thehehochiminh.wordpress.com/2009/12/11/hcmtieusu_chuong2_1911_1920/)

<sup>(2)</sup> William J. Duiker (2006). *Hồ Chí Minh tiểu sử* Ly luận chính trị, Hà Nội tr.730.

<sup>(3)</sup> Hồng Hải *Thời thanh niên của Bait* Hội Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1976, tr.81.