

Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ TÂM VÓC THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975

ThS. Lê Thị Sáu (*)

Mùa xuân năm 1975, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại, hiển hách trong lịch sử anh hùng của dân tộc. Thắng lợi này đã đập tan toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, chấm dứt ách thống trị 117 năm của đế quốc xâm lược trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của mình- kỷ nguyên Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội.

Năm tháng trôi qua, thế giới đã có rất nhiều biến đổi. Nước Việt Nam sau bao khó khăn, gian khổ đã vượt lên, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước. Cả dân tộc Việt Nam đang khép dần quá khứ đau thương để hướng tới một tương lai hợp tác phát triển với chính cường quốc đã gây ra chiến tranh cho dân tộc mình. Song, ý nghĩa lịch sử và tâm vóc thời đại của chiến thắng 30/04/1975 đã, đang và sẽ được nhân dân ta cũng như nhân loại tự hào ghi nhớ.

Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã “*mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nó kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc bắt đầu từ Cách mạng Tháng Tám, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên nước ta, đem lại nền độc lập hoàn toàn cho đất nước, thống nhất và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi ấy đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân quy mô lớn nhất và dài ngày nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của tên đế quốc đầu sỏ, đẩy Mỹ vào tình trạng khó khăn chưa từng thấy...*”¹. Chiến công chói lọi có tâm vóc lịch sử này được chung đúc từ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng; tinh thần chiến đấu dũng cảm, sáng tạo và hy sinh

(*) *Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ*

¹ Đảng cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng tại ĐHĐB toàn quốc lần thứ IV, NXB ST, H.1977, trang 7,8.

xương máu của quân dân ta. Đây là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu của nhân dân ta.

Ngày nay, sau hơn 40 năm nhìn lại, chúng ta càng thấy ý nghĩa lịch sử lớn lao của Đại thắng mùa xuân 1975. Thắng lợi đã đưa đất nước ta trở thành nước độc lập, tự do, thống nhất, giang sơn thu về một mối, toàn Đảng, toàn dân cùng ý chí và quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Không chỉ có thế, với tư cách là một bộ phận của cách mạng thế giới, thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi chung của nhân dân thế giới. Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng trong cuộc đọ sức với tên đế quốc đầu sỏ; phá vỡ phòng tuyến “ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản” ở Đông Nam Á của đế quốc Mỹ, góp phần làm đảo lộn “*chiến lược toàn cầu*” phản cách mạng của chúng, xứng đáng với sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ to lớn và niềm tin tưởng vô bờ bến mà nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới dành cho. Bằng chiến thắng vẻ vang của mình, Việt Nam trở thành tấm gương về sự quyết tâm chiến đấu, về lòng dũng cảm và khả năng chiến thắng của một dân tộc nhỏ bé chống lại những tên đế quốc giàu có và hung hãn nhất thời đại. Chính M.Maclia, một nhà báo, nhà nghiên cứu Mỹ đã viết về sức chiến đấu ngoan cường và lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như sau: “*Người Việt Nam, miền Nam cũng như miền Bắc đã phải chống lại mọi bất công kéo dài và đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ, mà trước đó là cả một thế kỷ bị lệ thuộc vào nước ngoài. Lịch sử đã đánh giá họ cao nhất về sức chiến đấu ngoan cường và dũng cảm của con người và kết luận rằng không có một tấm gương nào có thể vĩ đại hơn thế, về một đất nước nhỏ bé ở Châu Á đã một lần nữa nổi lên thành một quốc gia hùng hậu*”².

Tâm vóc thời đại của chiến thắng mùa xuân 1975 thật lớn lao. Bởi vì kẻ thù của nhân dân Việt Nam là đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, kẻ luôn áp ủ những mưu đồ đen tối đi áp bức, nô dịch các dân tộc khác. Chúng lôi kéo những đế quốc khác thực hiện

² Việt Nam cuộc chiến tranh mười nghìn ngày, NXB ST, H.1990, trang 231.

các cuộc phản kích điên cuồng nhằm chống lại các lực lượng cách mạng, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Mặc dù đã huy động một số lượng rất lớn nhân tài, vật lực của nước Mỹ cho chiến tranh Việt Nam, nhưng chúng đã không thể giành được thắng lợi. Thất bại của Mỹ nặng nề và để lại hậu quả lâu dài. Ngay sau thất bại, Macxen Taylo, danh tướng Mỹ trực tiếp tham chiến đã phải cay đắng thừa nhận rằng trong cuộc chiến tranh Việt Nam “*chúng ta (Mỹ) không hề có một anh hùng nào... mà chỉ toàn là một lũ ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong số đó*”³. Thực tế nhiều năm qua cho thấy “*di chứng Việt Nam*” hay có người gọi là “*Hội chứng Việt Nam*” là có thật và đã tác động sâu sắc, toàn diện đến đời sống chính trị và xã hội nước Mỹ.

Thắng lợi của nhân dân ta và thất bại của đế quốc Mỹ, đã tác động mạnh mẽ đến nội tình nước Mỹ và cục diện thế giới. Chính Nichxon, Người mà tên tuổi và sự nghiệp gắn với sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam, trong một cuốn sách mà tựa đề của nó sặc mùi ngạo mạn “*1999- Chiến thắng không cần chiến tranh*” khi đề cập đến chiến tranh Việt Nam cũng đã phải thừa nhận: “*Cuộc chiến tranh đã làm tổn thương nước Mỹ, nhưng không phải do chúng ta có mặt ở đó mà là do chúng ta để mất nó. Thực tế cuộc chiến tranh đã thất bại sau khi vai trò chiến đấu của chúng ta đã chấm dứt được hai năm, đã không làm giảm đi nỗi đau đớn của chúng. Nó làm tổn hại chúng ta trong con mắt của đối phương. Điều làm tổn thương lớn nhất là ở trong nước. Sự thất bại của chúng ta ở Việt Nam làm xấu hổ một nước mà không mấy khi thất bại, một nước luôn luôn giành thắng lợi trong chiến đấu vì lẽ phải. Nó đã khích lệ và củng cố cái yếu tố của chủ nghĩa biệt lập vốn thường trực trong tính cách của người Mỹ. Nó chia rẽ chúng ta, buộc chúng ta chống lại bản thân mình. Nó đã để lại ít nhiều trong chúng ta một niềm tin rất lệch lạc là Chính phủ Mỹ đã tham gia vào một cuộc chiến tranh đáng hổ thẹn hơn bất cứ một cuộc chiến tranh nào. Ngày nay, người ta thường tự hỏi rằng, niềm tự hào của người Mỹ về đất nước mình đã được hồi phục chưa?*”⁴.

Sau thất bại ở Việt Nam mùa xuân 1975, nước Mỹ còn có những hoạt động quân sự khác ở Grenada (1983), Panama (1989) và nhất là trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh (1991). Chính giới Mỹ đã muốn lấy những kết quả này để khóa lấp, để

³ Hoàng Văn Thái, Những năm tháng quyết định, NXB QĐND, H.1990, trang 322.

⁴ “Thông tin chuyên đề”- Tư liệu tham khảo của Thư viện Quân đội, số 6, 7 năm 1989, trang 62, 63.

xóa bỏ đi mọi dấu vết của “hội chứng Việt Nam”. Chiến tranh vùng Vịnh kết thúc, chính phủ Mỹ cho tổ chức một cuộc duyệt binh khổng lồ, được coi là “lớn nhất lịch sử nước Mỹ và cả lịch sử thế giới” nhằm biểu dương sức mạnh của những máy bay, xe tăng, tên lửa hiện đại nhằm mục đích khẳng định rằng: “*Với thắng lợi trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh, nước Mỹ đã lấy lại được niềm tin vào sức mạnh của mình...*”. Nhưng sự việc đã không phải đơn giản như vậy, bởi vì, cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam là một cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, cả dân tộc đứng lên không quản hy sinh gian khổ chiến đấu chống ngoại xâm vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc mình. Chúng ta vẫn còn đó nỗi đau day dứt của người Mỹ sau chiến tranh Việt Nam, những chia rẽ mà nước Mỹ mắc phải khi đánh giá về cuộc chiến tranh này. Hội chứng chỉ có thể vượt qua khi Mỹ cùng Việt Nam lật qua một trang mới trong quan hệ giữa hai nước, để cùng nhau xây đắp hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích của nhau...

Thắng lợi mùa xuân năm 1975, đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, một sự kiện lịch sử có tầm vóc quốc tế lớn lao và tính thời đại sâu sắc, là một trong những chiến công oanh liệt vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, sau chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Đồng thời, một lần nữa làm sáng tỏ chân lý vĩ đại: “***Trong thời đại ngày nay, khi các lực lượng cách mạng thế giới ở thế tiến công, một dân tộc đất không rộng, người không đông, song đoàn kết và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mácxít, có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, gương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi thế lực đế quốc xâm lược, dù đó có là tên đế quốc đầu sỏ***”.